

## Boek 'Wormer in turbulente tijden' (2020)

In ons onderzoek naar de schutterijtrommel kwamen we in de archieven informatie tegen uit de patriottentijd, eind 18<sup>e</sup> eeuw. Dat leverde zoveel interessante informatie op, dat we aan die periode een apart onderzoek gingen wijden. Van het een kwam het ander en uiteindelijk voldoende informatie voor een boek over de geschiedenis van Wormer tussen het eind van de 18<sup>e</sup> en begin van de 19<sup>e</sup> eeuw.

In het boek zijn hoofdstukken opgenomen over de patriottentijd (1780-1787), de 'vergeten' oorlog in Noord-Holland van 1799, de tijd van een koning, een keizer en weer een koning (1806-1815), de slag van Waterloo (1815) en de Belgische opstand (1830-1832).

Het was een periode met voortdurend oorlogen. De bewoners van het dorp leefden een halve eeuw tussen hoop op vrede en vrees of hun zonen en mannen in het dorp terug zouden keren.

Het boek werd op 3 maart 2020 tegelijkertijd met de gerestaureerde trommel van de dorpschutterij door burgemeester Peter Tange gepresenteerd.

