



Troubadour Paul Tjeertes houdt de gerestaureerde trommel van de Dorpsschutterij vast. Links zijn broer Frank Tjeertes die het nieuwe boek 'Wormer in turbulente tijden' schreef.

FOTO'S WIM EGAS

Wormer is eeuwenoude trommel rijker

Peter Roggeveen

Wormer ■ Een boek over de turbulente tijden in Wormer en een fraai gerestaureerde trommel van de Dorpsschutterij stonden gistermiddag centraal in de Beschuitstoren.

Beiden zijn een initiatief van de Stichting Historisch Wormer. Restaurator Martin IJdo uit Huizen was vol lof over de trommel die uit 1680 stamt. „Het is een ontzettend leuk object. Heel zeldzaam en in ongebruikelijk originele staat. Mijn taak was vooral een kwestie van conservering en deels reconstructie.”

'Oude rommel'

Bijzonder is dat ook de originele trommelstokken bewaard zijn gebleven. De eeuwenoude trommel die een plek heeft gekregen in een vitrine in de hal van de Beschuitstoren kent een wonderlijke voorgeschiedenis. Ruim twintig jaar gele-

den kocht Dick Zwart het voormalige gemeentehuis aan de Dorpsstraat. Tot de inventaris behoorde onder meer de trommel. „Niemand had destijds interesse in oude rommel.” Maar dat gold niet voor Zwart. „De trommel heeft 22 jaar bij ons in de hal gestaan. Af en toe werd hij afgestoft door mijn vrouw.” Sinds gisteren is het een pronkstuk, door iedereen te bewonderen in de Beschuitstoren. Een ander bijzonder moment was de presentatie van het boek 'Wormer in turbulente tijden' van auteur Frank Tjeertes. Er was enige haast geboden want burgemeester Peter Tange wilde per se voor zijn afscheid aanwezig zijn bij de presentatie van het boek en de overdracht van de trommel. Tange nam ook het voorwoord in het boek voor zijn rekening. „Er is een mooi stuk geschiedenis van het dorp vastgelegd. Het boek neemt ons mee naar Wormer in de tijd van de patriotten en de roerige tijden daarna.



V.l.n.r.: Frank Tjeertes, burgemeester Peter Tange en Dick Zwart.

Het beschrijft wat de dorpingen meemaakten in de periode van het einde van de 18e eeuw tot halverwe-

ge de 19e eeuw.”

De dorpingen kregen in de periode 1785 tot 1834 nogal wat voor

hun kiezen. De verschillende staatsvormen in Nederland volgden elkaar in hoog tempo op, van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden tot het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Een periode van bijna vijftig jaar oorlog, kommer en kwel. Jonge mannen van Wormer droegen wisselende uniformen in verschillende legers, zoals die van de opstandige patriotten, de Bataafse Republiek, het Franse leger van Napoleon en tot slot het Nederlandse koninkrijk. Dorpsgenoot Frank Tjeertes, bijgestaan door broer Paul Tjeertes en Jos Blokker, dook in de geschiedenis van deze turbulente periode, spitte jarenlang in archieven en bundelde zijn bevindingen in het boek.

Het boek is vanaf 27 maart voor 22,50 euro verkrijgbaar bij Scwo, gevestigd in het winkelcentrum van Wormer of kan worden besteld via e-mail post@historischwormer.nl.