

## Bewerking film 'De Edele Kikker' (2014)

Op 1 september 1961 was directeur J.A. Allan 40 jaar aan de papierfabriek van Van Gelder Zonen (V.G.Z.) verbonden. Dat feit werd uitgebreid gevierd. Er werd als cadeau van het personeel een film gemaakt, waarop een rondgang door het bedrijf en veel medewerkers te zien zijn. Het was destijds een 'goed' gebruik om dorpsgenoten een bijnaam te geven, die overigens niet zonder trots gedragen werd. Zo kenden we onder meer De Poes, De Traan, Olifant, Paraplu, Nijlpaard en Blauwe Reiger. Directeur Allan werd 'De Kikker' genoemd, waardoor de film destijds de naam 'De Edele Kikker' meekreeg.

Bij gebrek aan toelichting dreigde de oorspronkelijk 'stomme' film zijn documentaire waarde te verliezen. Henk Renaud en Thijs Ris besloten daarom de film te bewerken en riepen daarbij de hulp in van de Stichting Historisch Wormer. De film werd van geluid voorzien en door een aantal nog levende getuigen (tachtigers en ouder) te bevragen konden de namen én bijnamen van vrijwel alle op de film voorkomende werknemers worden achterhaald. Archiefonderzoek door Historisch Wormer zorgde voor de juiste spelling van de namen. Afsluitend werd een tekst voor de voice-over geschreven. De bewerkte film kan nu met recht een documentaire genoemd worden, met unieke beelden van de in 1980 gesloten fabriek.

